

UITWAAIEN IN ZEELAND

3 - 10 JUNI 2016

LANDAL RESORT HAAMSTEDE



Reis S1602 a Uitwaaien in Zeeland

Locatie Landal Resort Haamstede

Van 3 t/m 10 juni 2016

Deelnemers:

Annie Engelen – Viviane de Looze – Yvonne Fransman -Antje van Reken –
Fred Calf – Peter Hoekemeijer.

Begeleiders : Jolanda van Dalen en Theo van der Leij

Vrijdag 3 juni om 11.15 uur vertrokken wij van thuisbasis Tendens in Arnhem met Fred in de minibus richting Veenendaal waar Antje en Yvonne bij Van der Valk hotel opgehaald konden worden. Geheel op tijd stonden zij daar en na het inpakken van hun koffers vertrokken wij naar ons vakantieadres in Zeeland.

Via de snelweg richting 's- Hertogenbosch – Zierikzee arriveerden wij voorspoedig in Resort Landal Haamstede; onderweg hadden wij nog een korte lunchstop gemaakt om de meegebrachte boterhammen op te eten.

Viviane was reeds gearriveerd – gebracht door haar zuster en zwager – en kort na onze aankomst kwam ook Annie er aan. We misten Peter nog, bij navraag bleek, dat hij reeds gearriveerd was, maar niet bij de juiste receptie. Waar dan wel ? Per toeval kwamen wij er achter, dat de taxichauffeur Peter bij de resortwinkel, die dicht bij de ingang ligt, had "afgezet ". Gelukkig had het sympathieke personeel Peter prima opgevangen met een kopje koffie. Nu waren wij voltallig en hup op naar onze bungalow, nr 146.

Eerst even bijkomen van de reis met een kop koffie/thee of frisdrank , daarna op verkenning naar de inrichting van de bungalow. Dat zag er prima uit. In overleg was de kamerindeling redelijk snel gemaakt en konden de koffers/bagage worden uitgepakt.

Het avondeten bestond uit heerlijke tomatensoep met broodjes.



Gedeelte van het eiland Schouwen Duiveland met links in het midden Burgh-Haamstede

Tendens reis zaterdag 4 juni 2016 S 1602 a Uitwaaien in Zeeland

De vakantie is nu echt begonnen, heerlijk uitslapen en wakker worden met een stralende zon !
Wat willen wij nog meer.....

Met een fijn gevoel en ontspannen aan het ontbijt genieten van een geurige kop koffie en thee. De tafel uitnodigend gedekt met een gekookt eitje erbij, sneetjes wit en bruid brood en voor iedereen een knapperig croissant. Eet smakelijk.....

Na het ontbijt zijn wij met z'n allen naar Haamstede gereden om bij de AH de nodige boodschappen voor het weekend te doen. Iedereen mocht iets lekkers uitzoeken voor de lunch, ontbijt zondagmorgen en voor de gezellige avonden. Toen werd het boodschappen pas echt leuk : smakelijke vleeswaren, toetje na in diverse smaken, knapperige en krakerige chips, frisdrank, biertje met en zonder alcohol, een advocaatje (met slagroomspruitbus), witte zoete wijn, lekkere yoghurt en smeerkaasjes met toastjes. In een mum van tijd hadden wij het boodschappenkarretje volgepakt. We konden het komende weekend smakelijk tegemoet zien .



Antje, Yvonne en Annie : even uitrusten van het boodschappen bij AH

Op de terugweg ontdekten wij, dat er in het centrum van Burgh-Haamstede een soort warenmarkt werd gehouden . Geen houden meer aan, er op af, nieuwsgierig naar de aangeboden spulletjes. Een heel gezellige markt , vele toeristen en het was warm. Dus toen op het terras van visrestaurant 't Dolfijntje een tafeltje vrijkwam, aarzelden wij geen moment : Koffie/thee met wat lekkers, Wat was dat heerlijk zo'n vakantie terras, een echte traktatie.

Aan het tafeltje naast ons kreeg een echtpaar een portie patat en je kunt het wel raden : iedereen onder aanvoering van Viviane wilde ook patat . Nu, het patatje met kroket smaakte verrukkelijk.

Zondag 5 juni 2016

Met een heerlijk vakantiegevoel werden wij vanmorgen wakker : lekker lang uitslapen !

De zon schijnt al uitbundig : het belooft een mooie dag te worden.

Alleen voor Antje begon de dag niet zo prettig, ze had last van haar maag, uitkijken dus met het ontbijt. Gelukkig hebben wij voor haar aangepaste eten kunnen klaarmaken.

Vandaag willen wij naar de zee gaan : **echt lekker uitwaaien in Zeeland**

Na de lunch gingen wij op weg naar het plaatsje Ouddorp, een vakantiedorp bekend om de mooie stranden. Onderweg bij Renesse hadden wij nog geprobeerd met onze minibus dicht bij het strand te komen, echter dat lukte niet, dus verder naar Ouddorp waar wij gelukkig heel dichtbij de zee aan het strand bij een mooi strandpaviljoen onze minibus mochten parkeren. Het terras van paviljoen "Zeester" nodigde ons uit om plaats te nemen en wij hebben daar volop genoten van koffie/thee, een biertje en wat lekkers erbij. Zon, geweldig mooi uitzicht op de zee, de zeewind waait lekker door jouw haren : Dit is echt vakantie ! Jolanda, Annie en Fred maakten nog een flinke strandwandeling, ook zij genoten van het nog frisse zeewater, heerlijk uitwaaien.....



Fred op zoek naar mooie schelpen



Fred en Annie : "(strand) vrienden voor het leven....."



Tijd voor een terrasje : zon , zee en genieten maar.....





Fred, Annie en Jolanda net terug van een fijne strandwandeling



s Avonds hebben wij heerlijk gegeten bij Hotel-Restaurant Burgh in Haamstede, wat werden wij daar verwend , alles was piekfijn in orde en de gerechten overheerlijk. Dit adres kunnen wij van harte aanbevelen.



Annie, Antje, Yvonne, Peter en Theo nagenietend op het terras van 'strandpaviljoen



Maandag 6 juni 2016

We werden wakker met een stralende zon, dat belofde wederom een mooie dag te worden. Gisteravond werd door iedereen de wens geuit om lekker uit te slapen en uitgebreid te ontbijten. Dus dat deden wij, wij hadden immers toch vakantie, nietwaar !



Na het ontbijt naar buiten op ons terras in de zon genieten van een kopje koffie/thee en natuurlijk met wat lekkers erbij (stuk taart, hmmm)
Fred bleef vol energie verder kralen rijgen , zijn grote hobby, nou, dat kon hij heel goed een volle tas met meters kralen in alle kleuren.

Tijd voor de lunch en dan weer naar buiten naar het terras. Inmiddels was de temperatuur opgelopen naar 28 graden Celcius (erg warm hoor), we besloten lekker thuis te blijven. Theo had intussen 4 parasols neergezet waaronder wij frisdrank, koffie en thee konden drinken. Jolanda, Yvonne, Annie en Fred hebben op het grasveld een spelletje jeu de boules gespeeld en met verrassende resultaten.....(niemand had gewonnen..)



Fred bezig met een nieuw kralenavontuur, Peter geeft advies



Lekker genieten onder de parasol van een kopje koffie en thee, Jolanda, Antje en Annie



Jeu de boule - wedstrijd tussen Yvonne, Jolanda, Annie en Fred



Jolanda en Antje : "" wij willen ook op de foto ""



Peter en Yvonne : Bananensplit, echt lekker en gezond ! ha, ha.

Jolanda ging vroegtijdig naar de keuken om de voorbereidingen te treffen voor het maken van de pannenkoeken. Samen met Fred gingen ze aan de slag. Welnu, het resultaat was geweldig, 40 pannenkoeken hebben ze gebakken en bovenal overheerlijk van smaak. Smullen maar !!! Tegen 17.30 uur waren wij gereed met de pannenkoekenmaaltijd, een kleine hoeveelheid bleef er slechts over, voor de volgende dag bij het ontbijt.



Keukenprinses Jolanda, de pannekoeken zien er heerlijk uit !
Jolanda zegt : "" Nog even geduld, ja ! ""



Fred assisteert Jolanda, nu worden de pannenkoeken nog lekkerder...



Jolanda verdeelt de pannenkoeken, zij wordt met groot applaus ontvangen

Dinsdag 7 juni 2016

Vandaag willen wij een bezoekje brengen aan de regionale weekmarkt in Goes.

Redelijk op tijd waren wij aan het ontbijt en tegen 11.30 uur vertrokken wij richting Goes. Via de weg vlak langs de kust en tevens over de overbekende dam over de Schelde, onderdeel van het geweldige Deltaplan.

Het was intussen erg warm geworden, we boffen toch maar met zo'n mooi vakantieweer.

Aangekomen in Goes, het was erg druk in de stad, kon Theo de minibus gelukkig heel dicht bij de markt even parkeren om Jolanda, Yvonne, Antje, Annie, Viviane, Fred en Peter te laten uitstappen. De minibus werd door Theo op een parkeerplaats elders neergezet.

De warenmarkt in Goes is erg groot. We starten in twee groepjes: Jolanda met Yvonne, Viviane en Antje, Theo met Annie, Fred en Peter. Yvonne wilde graag een sprekende pop kopen en na lang zoeken is zij daar gelukkig in geslaagd: een mooi aangeklede pop!

Fred had ook geluk: op de markt kocht hij een grote rol garen, geschikt voor het rijgen van kralen, eindelijk.....In een straatje in de naburige winkelwijk vonden wij een winkeltje waar Fred een grote pot met diverse soorten kralen kon kopen. Fred helemaal gelukkig. Annie is samen met Jolanda nog op zoek gegaan naar iets moois en daar is zij ook goed in geslaagd. Staat haar heel goed, prachtig!

Moe van het rondlopen op deze mooie markt zochten wij een terras op voor een kop koffie/thee, een biertje en wat lekkers erbij. Heerlijk onder de parasols, vakantie.....Heel gezellig!



Moe van het lopen op de markt is zo'n terrasje toch wel een uitkomst



Even pauzeren in de schaduw van het voormalig gemeentehuis



Annie slaat een troostende arm om Antje heen, lief hè !

Tendens vakantie reis S 1602 a " Uitwaaien in Zeeland "

Woensdag 8 juni 2016

Het mooie weer bleef maar aanhouden, fijn toch, echt vakantieweer, veel zon en wind door je haren, typisch Zeeland.

Vandaag gaan wij naar "Zeeuws-Vlaanderen " naar Terneuzen, een grote havenplaats aan de Westerschelde. Eigenlijk is Terneuzen een doorvoerhaven waar grote zeeschepen hun ladingen vervoeren naar de Belgische wereldhaven Antwerpen. Deze schepen gaan door de enorm grote sluizen van Terneuzen ; wij gaan vandaag daar een kijkje nemen via een rondvaart op een gereserveerde boot van " Het Portaal van Vlaanderen ".

Zo rond 11.30 uur vertrokken wij mooi op tijd uit ons resort Haamstede en ruim voor het afgesproken tijdstip 13.30 uur kwamen wij aan bij het kantoor van Het Portaal van Vlaanderen. Wij werden allerhartelijkst ontvangen met een kop koffie/thee of wat fris .



Deze naam - logo - staat op de wand achter de receptie

Nu volgt het verslag dat door deelnemster Annie werd gemaakt :

" Wij kwamen aan in Terneuzen bij "Het Portaal van Vlaanderen ". We kregen toen wij binnenkwamen een kop koffie, thee en ijshee. Wij aten onze meegenomen boterhammen op, die waren erg lekker. Toen gingen wij op de boot en Hans de gids vertelde veel over de boten in de haven. Wijzelf hadden een voormalige politieboot. Ging goed, prima. Hele grote zeeschepen begeleid door navigatieschepen, de zg "sleepboten ". We hebben van 2 tot 3 uur gevaren en daarna hebben wij nog koffie met een flinke plak Zeeuwse cake gegeten, heerlijk ! Toen zijn wij weer naar onze bungalow in Haamstede gereden. Peter wilde persé niet mee op de boot maar was wel blij toen wij terugkwamen : hij zwaaide vanuit de verte, blij, blij, blij..... Lief hè !..... 'Avonds hebben wij nog heerlijk chinees gegeten, dat was heel lekker. Ik vond het erg gezellig bij de boot, leuke tocht. Deze vakantie waas erg gezellig, ik heb erg genoten. Dee begeleiding was ook gezellig. "



Annie met gids Hans, op de boot de kapitein, Antje komt er aan lopen met Yvonne en Fred op de achtergrond



Heerlijk op het dek met een stralende zon, Yvonne sprakeloos van al dat moois in de haven



Heerlijk op het dek met een stralende zon, Yvonne sprakeloos van al dat moois in de haven



Antje kijkt zich de ogen uit , grote zeeschepen, containerschepen, tankers



Een zg begeleidings schip zorgt er voor, dat het grote schip op koers blijft liggen



Een enorm groot schip verlaat de haven op weg naar de Noordzee

Tendens reis donderdag 9 juni 2016 S 1602 a Uitwaaien in Zeeland.

Wat is het toch heerlijk, telkens weer, opnieuw wakker te worden met zo'n stralende zonschijn.

Een uitnodigend ontbijt met een gekookt eitje erbij, heerlijk vers brood en diverse soorten beleg en niet te vergeten : *een groep gezellige mensen*. Vakantie op z'n best, toch ?

Op het zonnige terras met z'n allen lekker koffie/thee drinken en genieten, hoewel Peter was weer de omgeving aan het verkennen . Laat hem maar, hij geniet zo op zijn eigen manier.....

Na de lunch maken wij een uitstapje naar het plaatsje Kwadendamme, zo'n 20 km ten zuiden van Goes. Hier gaan wij de "Berkenhof Tropical Zoo " bezoeken, vooral bekend om de vlindertuin.

De vlindertuin is inderdaad heel mooi aangelegd, vele exotische planten en uiteraard veel vlinders in prachtige kleuren blauw, oranje, rood. Grote blauwe vlinders fladderen geruisloos om je heen, een geweldige beleving. In de vijvers verschillende mooie vissen en prachtige waterplanten.

Heel interessant was de rondgang langs de etalages waar je de ontwikkeling van de vroege mens tot die van heden kon volgen. Aansluitend kwam je in een grote ruimte terecht waar vele levensgrote prehistorische dieren waren uitgesteld. Dat had men heel mooi gedaan, net een mini Jurassic Parc.



Yvonne is beste maatjes met deze aardige verre voorouder van de huidige neushoorn



Even voelen of jij wel echte tanden hebt, denkt Peter. Goh, toch wel een aardig beestje !

Na deze geweldige bezichtiging hebben wij nog van een heerlijke lunch op het buitenterras genoten : knapperige broodjes met verrukkelijke kroketjes, wat een verwennerij.



Peter en Annie met de verre voorouder van de giraffe, wat is ie groot, hè !



Lekker lunchen in de schaduw, heel gezellig en smakelijk, hm.....!



Twee vakantie vriendinnen : even " uitbuiken " na zo'n heerlijke lunch

Thuis in onze bungalow terug gekomen, gingen wij aan de slag om de koffers/bagage in te pakken voor de thuisreis de volgende dag, ja helaas, dat moest ook gebeuren.

Toen het inpakken gereed was en tijd werd voor het avondeten, zijn wij naar het nabijgelegen restaurant " Zeebinkie " gegaan, dit ter afsluiting van onze mooie vakantie. We hebben daar heerlijk gegeten, beslist een aanrader.....!



Eet smakelijk

Tendens reis S 1602 a Uitwaaien in Zeeland
Vrijdag 10 juni 2016

Laatste dag van onze vakantie in Haamstede.

Betekent afscheid nemen van Zeeland, het bungalowpark, de meeuwen die ons zo vaak kwamen bezoeken in de tuin. Ook afscheid van Annie, Viviane en Peter die hier bij de receptie van Landal Resort Haamstede worden opgehaald.

We moesten vroeg opstaan omdat het vertrek uit de bungalow gepland was om uiterlijk 10.30 uur : ontbijten – slaapkamers in orde achterlaten – woonkamer en toiletten schoon en opgeruimd - koffers en bagage in de minibus, iedereen hielp een handje. Maar alles is gelukt zodat wij op tijd huiswaarts konden gaan.

Ook Annie, Viviane en Peter werden op tijd opgehaald.

Uitwaaien in Zeeland, dat is helemaal gelukt, een geslaagde vakantie en nu uitzwaaien

“ Tot ziens -- Au voir’ ”



Annie en Viviane genieten van de zomerzon en wachten op de koffie met wat lekkers



Annie, Jolanda en Yvonne schrijven kaarten naar familie, kennissen



Yvonne en Antje op het terras, net als Annie en Viviane vol verwachting
uitziend naar de koffie en thee.....



2 mysterieuze, geheimzinnige dames, herken je ze ?



Fred aan zijn grote hobby : controleert en keurt zijn nieuwe kralensnoer

Jo



Annie en Antje hebben de was netjes opgehangen

f



Jolanda en Antje : vriendinnen onder elkaar op het terras